

Internationalt manifest for Emmaus-bevægelsen

Vedtaget på Verdensmødet i 1969 (Bern, Schweiz)

Vores navn EMMAUS er navnet på et sted i Palæstina, hvor desperate mennesker genfandt håbet. Dette navn minder alle, troende som ikke-troende, om vores fælles overbevisning, at kun kærlighed kan knytte os sammen og få os videre fremad i fællesskab.

Emmaus-bevægelsen blev dannet i november 1949 ved mødet mellem:

- mennesker, der havde indset deres privilegerede situation og deres sociale ansvar over for uretfærdighed,
- og mennesker, som ikke længere så nogen mening med livet.

Disse mennesker besluttede at forene deres kræfter og sammen gøre en indsats for at støtte hinanden og hjælpe dem, der lider, i den overbevisning, at det er ved at frelse andre, at man frelser sig selv. For at gøre dette blev der dannet Emmaus-samfund, som arbejder for at leve og give. Derudover dannedes grupper af venner og frivillige som kæmper såvel som samfundsborgere som i det private.

1.VORES LOV er den, som for hele menneskeheden gør livet værd at leve, for al sand fred og glæde for hvert menneske og hvert samfund: »Tjen før dig selv dem, der er ringere stillet end dig selv« »Hjælp først dem, som lider mest.«

2.VORES OVERBEVISNING er, at respekten over for denne lov bør lede al stræben efter retfærdighed og dermed efter fred mellem menneskene.

3.VORES MÅL er at gøre en indsats for at hvert menneske, hvert samfund og hver nation kan leve, finde sin plads og trives gennem udveksling og deling med andre i ligeværdighed.

4.VORES METODE går ud på at skabe, understøtte og opmuntre miljøer, hvor alle, med en følelse af at være frie og agtede, kan imødekomme deres egne behov og hjælpe hinanden.

5.VORES PRIMÆRE MIDDEL er genbrugsarbejdet, hvor som helst det er muligt, for at give ny værdi til alle indsamlede genstande og forøge mulighederne for hjælp til dem, der lider mest.

6.ALLE ANDRE MIDLER, der kan vække bevidsthed og udfordre, bør også tages i brug for at dem, der lider mest, først bliver hjulpet ved at dele deres bekymringer og deres kampe, både privat og offentligt, indtil alle årsager til alle former for elendighed er fjernet.

7.VORES FRIHED Ved udførelse af sine opgaver er EMMAUS ikke underlagt andre idealer end dem, der er udtrykt i dette manifest, og ikke underordnet anden myndighed end den, der er oprettet internt i henhold til egne regler for organisation. Emmaus handler i overensstemmelse med FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne og med retfærdige love i ethvert samfund, enhver nation uden politisk, racemæssig, sproglig, åndelig eller andre former for skelnen. Intet andet end accept af dette manifest kan kræves af enhver, som vil deltage i vores bevægelse.

8.VORES MEDLEMMER Dette manifest udgør det enkle og præcise grundlag for Emmaus-bevægelsen. Det skal godkendes og anvendes i alle grupper, der ønsker at blive aktive medlemmer.