

Kvinderne i Womey (Benin)

- fra nr. 44 af bladet *Tam-tam*, udgivet af Emmaus International, august 2010
- redigeret af Mélanie Veillaux
- oversat af Birgit Vanghaug
- fodnoter af Jørgen Olsen.



AFA lærer små piger at læse og skrive
(foto: AFA)

Kvindernes Venskabsforening (AFA¹) i Benin, medlem af Emmaus International siden 2004, udvikler fornyende projekter, som ikke ville være mulige uden at modtage containere, som Justine Michayi, forkvinde for foreningen, forklarer det.

Hvad går foreningens aktiviteter ud på?

Vi har en økonomisk aktivitet på basis af salg af genbrugsvarer. Dette salg giver mulighed for at finansiere et program for børn, der arbejder og lever på markedet i Cotonou. De lærer fransk, sang, dans og nyder godt af lægelige tilsyn, lige som de lærer om børns rettigheder. I vores værksteder kan de følge uddannelser til frisør og i syning. Vi igangsætter ligeledes aktioner til fremme af kvinders rettigheder og til mikrokredit: Mere end 200 kvinder har en aktivitet på markederne takket være vores støtte. På det seneste har vi også udviklet projekter for kvægopdræt og landbrug. Med alt dette arbejder 11 kvinder i selve foreningen.

¹ På fransk: Association des Femmes Amies.

Hvorfor søger I om containere²?

Med containerne er vi i stand til at finansiere og udvikle vores sociale og indtægtsskabende aktiviteter. Det har vi brug for, idet jobskabelsen frembringer både materielle og menneskelige ressourcer. Vi beder om alle slags genstande: køkkentøj, tøj, hårde hvidevarer, møbler... Vi modtager i snit 2 containere om året, og vi kunne godt klare at modtage endnu flere!

Hvordan foregår modtagelsen af en container?

En modtagelse beskæftiger os næsten en måned. Vi er heldige; for i Benin er der ingen problemer med toldklarering. Når vi har betalt told- og transitafgifterne, tømmer vi containeren for derefter at sortere varerne: varer af god kvalitet og dem, der har brug for reparation. Siden vi i 2006 har modtaget containere, er vi aldrig blevet skuffede. De grupper, der sender dem, sender nogle gange en person med, der kan give os hjælpende hånd - det er sympatisk, og på den måde får de også indsigt i vores aktiviteter.



Pigerne lytter koncentreret til lærerinden
(foto: AFA)

² Sendt til Benin fra europæiske Emmaus-grupper, overvejende franske, ifølge et program organiseret fra Emmaus Internationals sekretariat.