

educación en movimiento

THE EMMAUS
POSTCARD
no.13 · SEPT. 2011
WORLD EDUCATION
MEETING



29 DE AGOSTO AL 3 DE SETIEMBRE DE 2011

MONTEVIDEO | URUGUAY



emmaus INTERNATIONAL

Uddannelse i bevægelse!



- af Blandine Ky, forkvinde for organisationen Benebnooma, Koudougou i Burkina Faso, medlem af Emmaus. "Benebnooma" betyder på sproget moré "Den Anden Skole".
- oversat af Dorthe Lindahl.
- Den originale tekst står på bagsiden af et postkort med billedet på side 10 på forsiden, og som er udsendt til alle medlemsorganisationer af Emmaus International. "Educación en movimiento" betyder "Uddannelse i bevægelse".
- Tegningen på side 10 er lavet af Jorge Ambiado, Emaús Aportes, Uruguay.

Første verdensomspændende møde i Emmaus om uddannelse

Det første verdensmøde i Emmaus om uddannelse, organiseret af Emmaus Amerika og Emmaus International, fandt sted fra den 28. august til den 4. september 2011 i Montevideo i Uruguay. 50 deltagere, der kom fra 17 forskellige lande, fortalte om og udvekslede erfaringer om de uddannelsesaktiviteter, der er gennemført i hver organisation. Sammen planlagde de fælles aktiviteter på regionalt eller internationalt niveau, der skal drøftes i forbindelse med Emmaus Internationals generalforsamling i 2012. I 2011 har Emmaus Internationals uddannelsesprogram finansieret aktiviteter i Latinamerika, i Afrika og i Asien for et samlet beløb på 50.000 euro.

Endelig et møde om uddannelse!

Det første verdensmøde i Emmaus om uddannelse var en lejlighed til at præsentere de aktiviteter, som vi udfører i vores organisation, og få indblik i andre fremgangsmåder i forhold til uddannelse. I Benebnooma hjælper vi for eksempel dårligt stillede unge i kraft af en række indsatsområder: salg af genbrugsvarer, en artisttrup, den årlige festival, som vi kalder "De atypiske nætter i Koudougou" og den første radio i Burkina Faso, som er oprettet af en forening. Vi har også i Benebnooma en uddannelses- og oplæringsafdeling med en grundskole, en skole for døve og stumme, professionel teknisk fagoplysning og fadderskab for forældreløse børn.

Dette møde var virkelig frugtbar. Udvekslingerne var rige på mangfoldighed i synspunkterne, regionale særegenheder og de erfaringer, som nogle organisationer har gjort gennem 20 år. De initiativer, som de latinamerikanske grupper har gennemført, og især dem der blev besøgt i Uruguay, er imponerende, især hvad angår uddannelse af folkelige organisationer og deres effektive finansiering.

Mødet har aktualiseret interessen for at være en bevægelse, for at samarbejde først på regionalt niveau og så måske bagefter internationalt for at sætte skub i adgang til uddannelse for de dårligst stillede. Vi kan gensidigt bruge vores viden, vores ressourcer med udvekslinger mellem grupperne af lærere for eksempel, eller også organisere en årlig uddannelsesdag for hver især at få statsmagten i tale og vise verden, hvordan Emmaus medvirker til uddannelse. Frem til Emmaus Internationals generalforsamling bliver et referat af mødet sendt til forretningsudvalget, for at dette kan informere medlemsorganisationerne om vores forslag. Uddannelse er fundamentalt for mennesket, der har behov for viden for at tilrettelægge sit liv.

På gensyn på generalforsamlingen! Lad os tage beslutninger på uddannelsesområdet! Flere oplysninger hos t.bodelet@emmaus-international.org