

Den 22. januar 2017 var det ti år siden, Emmaus-Bevægelsens grundlægger, Abbé Pierre, døde. Dette markeres på talrige måder rundt om i bevægelsens medlemsorganisationer og overbygninger. Her bringer vi et interview fra Emmaus Internationals hjemmeside.

På vores egen hjemmeside har vi desuden bragt et interview med mangeårig aktivist Frédérique Weixler, Rambervilliers, Vogeserne, Frankrig <http://gtu.dk/Weixler.pdf> - samt et interview med Florine Catteau, som bestyrer Emmaus Internationals og Abbé Pierres arkiver <http://gtu.dk/florine.pdf>

Derudover har vi på [www.gtu.dk/Nyheder.htm](http://www.gtu.dk/Nyheder.htm) bragt adskillige billeder og små notitser om Emmaus i fortid og nutid.

## Mine ideer blev styrket af mit møde med Abbé Pierre

- oversat fra fransk af Astrid Warncke Nørfelt
- oversat fra <https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/56-memoire/1715-«-mes-idees-ont-ete-galvanisees-par-ma-rencontre-avec-l'abbé-pierre-».html>
- fodnoter af Jørgen Olsen.

Albert Tévoedjré fra Benin er både politiker<sup>1</sup> og aktivist i kampen for universel adgang til et værdigt liv. I 1978 udgav han ”La Pauvreté, richesse des peuples” (= *Fattigdom, folkenes rigdom*), hvilket blev starten på et langt venskab med Abbé Pierre.

*Du har haft et langt venskab med Abbé Pierre. Hvornår mødte du ham for første gang?*

Første gang, jeg hørte om Abbé Pierre var i 1952, da han kom til Dakar<sup>2</sup>. I 1954 studerede jeg i Toulouse og hørte hans opfordring live i radioen. På dette tidspunkt kendte jeg ham ikke personligt; men jeg blev meget påvirket af denne modige opfordring fra en ung præst. Abbé Pierre var en exceptionelt dygtig kommunikator.

I 1978 udgav jeg min bog ”Pauvreté, richesse des peuples”. Bogen nævner Abbé Pierre en del. Han kontaktede mig igennem en af hans præstevenner<sup>3</sup>, som kom fra Montbéliard for at invitere mig til Emmaus Internationals generalforsamling i 1984. Jeg blev meget rørt over hans vilje til at hjælpe mig, efter min bog udkom.

*Hvad har særligt gjort indtryk på dig ved Abbé Pierre? Var det hans personlighed eller hans vision?*

Det, der særligt har gjort indtryk på mig, var hans politiske vision, som var baseret på ideen om at prioritere dem, som lider mest - ideen om at ”dele krisen”. Jeg har forsøgt at overføre disse principper til min egen aktivisme. Jeg udviklede ideen om ”et minimum af sociale goder”, som jeg har fremført i Benin med den overbevisning, at vi bør gøre alt, hvad vi kan for, at alle som minimum har adgang til vand, mad, uddannelse og bolig. Alle menneskers fundamentale rettigheder skal respekteres. Abbé Pierre sagde, at ”der kommer et tidspunkt, hvor nogen bliver nødt til at sige nej”, og det er, hvad jeg har prøvet at gøre.

*(fortsættes side 14)*

<sup>1</sup> I årene 2006 – 2013 havde Albert Tévoedjré, som er født i 1929, posten som Benins ombudsmand.

<sup>2</sup> Hovedstad i Senegal yderst i Vestafrika.

<sup>3</sup> Jean Marie Viennet, jf. <http://gtu.dk/PK130-14-15.pdf>



Abbé Pierre og Albert Tévoedjré  
(foto: Emmaus International)

## Mine idéer blev styrket af mit møde med Abbé Pierre

(fortsat fra side 13)

Det var hans mod, hans engagement og hans evne til at sige nej, der inspirerede mig. Jeg er også blevet meget rørt over hans tro. Abbé Pierre ville udøve evangeliet i praksis. Jeg synes, at det er vigtigt at forstå Abbé Pierre rigtigt. I dag har vi tendens til at overse det faktum, at han først og fremmest var en religiøs mand. Jeg ønsker at hylde hans personlige og spirituelle engagement, for det er det, som holdt hans aktivisme i live.

*Er din egen aktivisme blevet inspireret af ham?*

Abbé Pierre opfordrede mig til at blive politisk aktiv. Han sagde: "Du bliver nødt til

at være der, hvor beslutningerne bliver taget". Han støttede mig i at stifte mit eget politiske parti, "Notre cause commune" (= Vores fælles sag), og da jeg var kandidat til præsidentvalget, støttede han nogle gange med penge fra hans egen lomme.

Jeg har altid været en engageret kristen aktivist og troet på, at udvikling kommer gennem solidaritet, og at vi kun kan opnå fred ved at tillade, at græsrodderne udvikler sig. Mine ideer blev styrket og tog nye former af mit møde med Abbé Pierre.

*Hvad var hans syn på det afrikanske kontinent og hvordan mente han, at man kunne støtte dets udvikling?*

Han så det ikke på en bestemt måde. Han var en verdensborger med en universel vision og det er det, som jeg bed mærke i. Han anskuede ikke tingene på en formynderisk måde overhovedet. Det, der var vigtigt for ham, var at kunne give alle en chance for at realisere sig selv, og vise at folk skulle accepteres, som de er. Han ville have, at man skulle prioritere det enkelte menneske højest, også selv om nogle mennesker blev regnet for ”affald”, der burde forvises fra samfundet. Jeg var derfor meget bæret over at have modtaget et universelt medborgerpas fra Emmaus International i 2013<sup>4</sup>.

*I begyndelsen af 90'erne hjalp du med at starte Emmaus op igen i Afrika. Hvor kom ønsket om at gøre dette fra?*

Udviklingen på det afrikanske kontinent vender med bunden i vejret. Emmaus er en bevægelse, der fokuserer på dem, der lider mest. I Afrika ser vi disse mennesker hver dag. Emmaus repræsenterer en økonomisk model, der både respekterer mennesker og miljø. Dette er en solid base at arbejde fra.

*I 1990 kæmpede du for at få demokratiet tilbage i Benin med støtte fra Emmaus og en del af civilsamfundet. Hvorfor var det vigtigt, at Emmaus var involveret i denne kampagne?*

Det er vigtigt at være involveret i altid at sætte mennesket først. Udvikling er ikke mulig, når man vender sig væk fra den anden og når man benægter den andens eksistens. Det er vigtigt at hjælpe dem, der lider mest. Derfor lancerede vi i sin tid kampagnen ”Pour le renouveau démocratique au Bénin” (= for demokratisk fornyelse i Benin). Vi ledte efter allierede, som delte vores ideer og

vi opnåede så megen og så bred en opbakning, at den tillod demokratiet at triumfere. Abbé Pierre var personligt engageret i denne kamp, løb risici og mødtes med politiske ledere.

*Emmaus International følger i Abbé Pierres fodspor ved at angribe fattigdommens årsager gennem politisk lobbyisme. Du har påtaget dig et politisk ansvar, men er også aktivist – hvad synes du om denne måde at bekæmpe fattigdom på?*

En måde at bekæmpe fattigdom på, er ved at sætte et eksempel og det er, hvad Abbé Pierre gjorde igennem hele sit liv. Abbé Pierre har flere gange vundet popularitetsafstemninger i den franske befolkning. Emmaus er navnet, der er givet til en talrig mængde af mennesker, der har valgt at følge i Abbé Pierres fodspor. Der er vigtigt at vide, hvordan man kan kravle op på ryggen af dem, som har inspireret os - for at kunne se endnu længere.

*Det er nu over 28 år siden, at Emmaus startede op igen i Afrika.<sup>5</sup> Mener du, at Emmaus har hjulpet befolkningerne med at blive mere bevidste omkring deres rettigheder? Hvad er mulighederne og udfordringerne for Emmaus i Afrika?*

Jeg mener, at Emmaus Internationals program, der bragte drikkevand til Nokoué-Søen, er en stor succes. Programmets effekt har spredt sig, og det er, som om en ny økonomi er blevet sat i gang. Befolkningen har nu ikke blot adgang til drikkevand og sanitet, men har også lært, at de har evnen til at løse deres egne problemer og har mulighed for at udvikle sig.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Mere præcist fra Organisationen for Universelt Medborgerskab, som Emmaus har stiftet sammen med to rent franske organisationer, jf. <http://www.o-c-u.org/en/>

<sup>5</sup> Før slutningen af firserne havde der i en kort årrække været en medlemsorganisation i Rwanda.

<sup>6</sup> Læs om Nokoué-projektet bl.a. her <https://www.emmaus-international.org/en/policy-and-campaigns/right-to-water.html>