

### 3 spørgsmål til ... Beron Molantoa, direktør for Emmaus Cordis <sup>1</sup>

- oversat af Tina Jonstrup Larsen fra

<https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/2243-3-questions-%C3%A0-beron-molantoa,-directeur-d-emma%C3%BCs-cordis.html>

I en serie af interviews ønsker Emmaus International at dele nogle af sine medlemmers syn på pandemien Covid-19 og dens betydning for bevægelsen rundt om i verden. Ordet er givet til Beron Molantoa, direktør for Emmaus Cordis (Sydafrika). Han diskuterer vanskelighederne ved at praktisere indespærring af befolkningen, Sydafrikas sociale situation såvel som den måde hvorpå landets Emmaus-grupper håndterer krisen.

*I Sydafrika blev der beordret indespærring af befolkningen; men af hvilke grunde var udførelsen af indespærringen praktisk talt umulig for de fattige dele af befolkningen i townshippene?*

Det er arven fra apartheid, som Covid-19 især synliggør. Gennem 25 års demokrati er problemet med uligheder mellem et flertal af den fattige befolkning, som bor i townshippene, og et rigt hvidt mindretal, der udgør en lille politisk elite, ikke blevet løst.

Den grundlæggende infrastruktur er i en ringe forfatning i townshippene, hvilket gør det vanskeligt at tilpasse sig de begrænsninger, der er forbundet med pandemien. I disse kvarterer, hvor størstedelen af befolkningen bor, er veje og hospitaler i dårlig stand. Skolerne er overfyldte, og folk har langt til arbejde. Uddannelsessystemet og selv kloakeringerne er ikke tilpasset, så alle disse mennesker kan bo i alle disse områder. Alt dette er det stik modsatte af situationen for den rige og hvide del af befolkningen, en lille elite, som er tæt knyttet til den politiske magt.

*Sydafrika har Afrikas næststørste BNP og det 34. på verdensplan. Hvordan kan man forklare en*

*sådan social situation i et land, hvis velstand svarer til Israels eller Singapores?*

Det er tydeligvis en konsekvens af vores uddannelsessystem, som ikke lever op til udfordringerne, og ikke opfylder Sydafrikas grundlæggende behov i en global konkurrence. Hvis man tager eksemplet med Singapore, så investerede det kraftigt i sin befolkning fra uafhængigheden i 1965. Sydafrika har for sin del kun gjort meget lidt for uddannelse af det sorte flertal af befolkningen, som derfor ikke har kunnet drage nytte af den økonomiske vækst.

I de første 10 år af demokratiet gennemførte vi et forsoningsprojekt, som lykkedes, men på bekostning af det sorte flertal. De sorte indtog politisk magt; men det har været vanskeligt at bringe dette til gavn for det sorte flertal. De hvide sydafrikanere har bevaret den økonomiske magt. Det grundlæggende spørgsmål om ulighed er ikke blevet behandlet, som man kunne forvente det af et sort politisk flertal. Der er ikke truffet foranstaltninger til at reducere ulighederne, nedarvet fra fortiden (*uddannelse, økonomi, sundhed, infrastruktur osv.*) Lige såvel som der ikke er gjort noget for at udvikle produktionskapaciteten i et land, som hovedsagelig er et forbrugsland. I stedet har udviklingen alene gavnet middelklassen og overklassen. Det mest triste er, at vi har været alt for passive.

*Hvordan reagerer Emmaus i Sydafrika på denne krise, og hvad er jeres frygt og håb for fremtiden?*

Vi og vores samarbejdspartnere har svært ved at håndtere krisen. Mange har besluttet ikke at respektere isolationen, for at kunne arbejde og brødføde deres familie. Vi må lede efter nogle løsninger. Min frygt er at pandemien vil spredes, forårsage mange dødsfald, og at vaccinen til sin tid kun vil blive stillet til rådighed for et mindretal af befolkningen.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Cordis er en forkortelse for: Christian Outreach Done in Solidarity = Kristen Håndsrækning Udført i Solidaritet

<sup>2</sup> Læs seneste nyt her <https://globalnyt.dk/content/sydafrika-ophaever-nogle-af-verdens-skrappeste-coronatiltag>