



I 2019 deltog Fernando Sandalio i repræsentantskabsmøde i Emmaus Amerika
(foto: Emmaus Amerika)

Fernando Sandalio

- af Emmanuelle Larcher, medarbejder hos Emmaus International

Med dyb sorg lærte vi om Fernando Sandalios død.

Fernando Sandalio, en boliviansk kooperativ aktivist, arbejdede i 1970'erne med de oprindelige samfund i Nor Lípez, der satte dyrkningen af quinoa i værdi – *en kornsort kendt for sin proteinrigdom* - med teknisk og økonomisk hjælp fra den belgiske organisation Terre.¹

I forbindelse med en solidaritetsudveksling møder han i 1970erne nogle medlemmer af Emmaus

Chile, som kommer for at købe deres quinoaproduktion fra bønderne. Dette korn serveres derefter i folkekøkkener for udsatte børn - som en del af deres kamp mod konsekvenserne af Pinochet-diktaturet -. Ideen spirede i Bolivia, og det var sådan, at i 1978 blev den første Emmaus-organisation i landet, Emmaus Oruro, født.²

Vi ledsager i tristhed hans familie, hans kære, medlemmerne af Emmaus Oruro og alle andre aktive i regionen Emmaus Amerika, hvis budskab vi deler, og minder os om hans livstidsengagement med sin kone, med de mest udsatte børn og beskriver en mand, der elskede livet.

¹ Nogle af medlemmerne i Genvej til Udvikling kendte belgiske Terre helt fra og med 1969 – ikke mindst fulgte vi med i quinoa-dyrkningen og samarbejdet med Emmaus Chile. Inspirationen fra Terre spillede en betydelig rolle for dannelsen af GtU som arbejdsgruppe i 1976 og som organisation i 1978.

² <https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/the-americas/bolivia/oruro.html>