



(foto: Autre Terre)

Hvad nu hvis vi kunne få ørkenen til at trække sig tilbage?

- oversat af Kristian Katholm Olsen fra

Et si nous faisons reculer le désert ? | Autre Terre

Siden statskuppet i 2012 har Mali været i en meget usikker situation og står i dag også over for mange miljømæssige udfordringer. Vinderosionen (og dens resulterende ødelæggelse af maliske relieffer og sten) samt de stadig mere langvarige perioder med tørke fører til markant tab af dyrkningsjord for den maliske befolkning.

Ifølge rapporten fra FN's konvention for bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) er det i dag **ca. 65 % af Malis territorium, der er ørken** eller har varierende grader af ørkendannelse.

Når ørkenen breder sig, nedbrydes jorden, hvorved dens frugtbarhed mindskes. Landmænd og -kvinder er som følge heraf begrænset til kun at kunne dyrke visse frø. Det har konsekvensen af en stigende monokultur, som skaber en risiko for fødevareusikkerhed for en hel befolkning.

Når man står over for en sådan nødsituation, trænger ét spørgsmål sig på: Er det muligt at få ørkenen til at trække sig tilbage?

Lige som vores maliske NGO-partnerorganisation Azhar er vi overbeviste om, at svaret hertil er ”ja”, men vi er nødt til at handle hurtigt.

Den måde, Axhar vil bekæmpe ørkendannelsen på, er at plante 3.000 træer (baobab-, mango- og cashewtræer) i Naréna-regionen og uddanne 40 personer fra planteskoler til fremover at være i stand til at følge, hvordan planterne vokser.

Disse folk fra planteskolerne giver gartnerne familier og gartnerne selv mulighed for at genvinde deres dyrkningsjord, imens de kæmper imod ørkendannelsen.