

BURKINA NYHEDSBREV



Nyhedsbrev fra Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso Nr. 35 – juni 2024

Besøg i Burkina Faso i oktober 2023

Af Tine Breinholt

I oktober 2023 havde jeg igen anledning til at besøge Ouagadougou i forbindelse med en konsulentopgave på en kontrakt, som min arbejdsgiver NIRAS udfører for det svenske udviklingsorgan SIDA. Opgaven handler om at støtte rehabilitering af mindre dæmninger og produktiv udnyttelse af de jorde, som kan kunstvandes med det opdæmmende vand. Projektet bliver gennemført af et Direktorat i Landbrugsministeriet, og NIRAS har til opgave at rådgive den implementeringsenhed, som ministeriet har etableret for at gennemføre projektet.

Min opgave gik ud på at støtte Implementeringsenheden i at nå ud til både de mandlige og de kvindelige landbrugere og at støtte dem alle i bedre produktion og indtjening, uanset køn. Det kræver i mange tilfælde en holdningsbearbejdning i de enkelte familier, i lokalsamfundene, og hos banker og mikro-kredit-institutioner, for at kvinderne kan få nogenlunde lige vilkår som mændene i deres produktion og salg af landbrugsvarer. Vi holdt derfor fem workshops med mænd og kvinder, der arbejder enten i ministeriet eller i de forskellige værdikæder, som projektet støtter, indenfor dyrkning, forarbejdning og salg af ris, tomater, løg og fisk.



I alle fem workshops fik vi nogle rigtig gode diskussioner om gensidige forventninger til hinanden mellem kønnene, og om hvordan stereotype forventninger kan være med til at forhindre aktive kvinder og mænd i at bryde etablerede normer og skabe værdi gennem produktivt arbejde.



Mange af deltagerne i disse workshops kom langvejs fra, flere fra områder, som er hårdt ramt af angreb mellem terrorister og myndigheder, og af stor usikkerhed for den lokale befolkning. Det indgyder stor respekt hos mig, at de tager beslutningen om at tage rejsen mod Ouaga for at deltage i sådanne workshops, og jeg håber selvfølgelig, at de får inspiration og ideer med sig i bagagen, som de kan bruge i deres arbejde hjemme i deres egne lokalområder.

Jeg mødtes også med nogle af de venner, jeg fik under mit eget ophold i landet i 2012-2015. Det var – som altid – dejligt at genfinde dem og mærke, at de stadig er de samme mennesker. Flere af dem trækker sig lidt tilbage fra et udgående socialt liv, de finder andre ting at gå op i, som for eksempel at gå all-in på at dyrke grøntsager på et stykke jord, de har fået købt i køreafstand fra Ouaga, og at begynde at sælge

afgrøderne til grossister eller på markeder rundt omkring i Ouaga. Andre fokuserer på at støtte deres børn gennem uddannelse og jobsøgning, så de kan komme 'i vej'. Og så observerer de, hvad der sker i det Burkina Faso, som er deres hjemland og base, og de forsøger at holde fast i at gøre en meningsfuld forskel gennem det arbejde, som de udfører.

Når snakken kommer ind på 'rigets tilstand og perspektiverne for fremtiden', taler de fleste af mine venner og kolleger, (hvoraf de fleste tilhører den absolut modne generation; mine jævnaldrende 😊) relativt resigneret om regeringens politik og om perspektiverne for landet. Men de holder sig også tilbage fra at fremføre stålsatte forslag til, hvordan landet kan komme videre.

Jeg har kun haft få anledninger til at tale med de yngre generationer om politik og landets fremtid. Men ser man nyhedsudsendelserne på de transmitterede TV-kanaler, opdager man indtil flere meget unge og meget artikulerede kommentatorer, som ikke holder sig tilbage med at forsvare den siddende regerings politik og at forklare den som en nødvendighed for landets fremtid. Der er skruet en del op for retorikken, og synsvinklen er ret bastant énsidig.

Der er også en kampagne i gang med mobilisering af unge til samfundstjeneste, som Volontaires de Progrès (VDP). Det sker både som opfordring fra regeringen til, at de unge melder sig selv, og i nogle tilfælde bliver kriminelle, utilpassede og besværlige unge tvangsforskrevet til at gøre tjeneste. Nogle bliver sat til at udføre samfundstjenester i deres eget lokalområde, mens andre bliver sendt afsted som del af de styrker, der skal bekæmpe terroristerne og sikre ro rundt om i de urolige områder. Denne mobilisering afstedkommer meget blandede følelser hos både de unge og deres familier.

Mohamed Ould, som har stiftet Tartit, og som jo var på besøg i Danmark hos Lisbeth Larsen og Venskabsforeningen i efteråret 2022, inviterede mig til middag i sit hjem i Ouagadougou. Det blev en meget hyggelig aften med god mad tilberedt af hans kone, som modtog mig med stor åbenhed. Begge var stolte og glade over deres tumling, som fik lov at være med i selskabet og give sit besyv med. Mohamed er stadig skeptisk overfor udsigterne til mere stabilitet og fred i de urolige områder mod nord, og han har ikke meget tiltro til, at de siddende magthavere har styr på situationen og er på vej til at få etableret den sikkerhed, som alle ønsker sig. Han fortsætter sit meningsfyldte og vigtige frivillige arbejde med Tartit, og han

forsøger at delegere ansvar til andre aktive i organisationen, så han også selv får tid til at koncentrere sig om det apotek, som han ejer i Ouagadougou, og som er grundlaget for hans og familiens underhold.

Projektet, jeg var afsted med i oktober 2023 lukker ned i september i år, og det bliver ikke forlænget, for den borgerlige regering i Sverige har besluttet at lukke deres udviklingsbistandsprogram i Burkina Faso helt ned med udgangen af 2024, og kun at opretholde humanitær bistand.

Det er på alle måder ærgerligt, for det er ofte det lange samarbejde med en organisation om en bestemt problematik, som kan flytte noget og skabe varige forbedringer.

Til gengæld skal jeg til september i år igen på kvalitetssikrings-besøg på et Vandresource-projekt støttet af Danida, som jeg også besøgte i oktober 2022, og som jeg dengang skrev om til Burkina Nyt. Det projekt slutter med udgangen af 2025, og det er usikkert hvordan Danmarks næste udviklingsbistandsprogram kommer til at se ud; om de ændrer sektorer, trækker sig længere over mod humanitær bistand, som Sverige netop har besluttet at gøre, eller om de tør holde fast i at fortsætte med udviklingsstøtte til Burkina Faso og holde fast i et teknisk og udviklingspolitisk samarbejde, der har stået på uafbrudt i henved 40 år.

Jeg tror ikke, at der er udsigt til ro og stabilitet i Burkina Faso i den nærmeste fremtid. Jeg tror heller ikke, at den mistro til og utilfredshed med vesten, som er blevet mere og mere udtalt blandt befolkningerne i regionen gennem de seneste år er på retur. Men de mennesker, jeg møder på mine rejser i regionen, ønsker at leve et frit og rimeligt sikkert liv, både økonomisk og socialt, og langt de fleste af dem vil gerne bidrage til at gøre deres lokale samfund netop frie og sikre.

Mange af dem giver udtryk for, at de sætter pris på dialog og udveksling, når vi får anledning til en snak. Og når lejlighed byder sig, slår jeg mine lyttelapper helt ud for også at høre deres perspektiv og forsøge at forstå livet og samfundet set fra deres vinkel. Jeg tror på, at det er vigtigt at bevare dialogen, på alle niveauer og med alle aktører, også i krisetider. Det behøver ikke være dybe intellektuelle diskussioner af politik og forkrogede løsninger, men nok snarere blot gensidig udveksling om dagligdag og hverdagsliv. Det viser, at der stadig er kontakt og mulighed for samarbejde.

Besøg i Burkina Faso i februar 2024

Af Walter Korn, München

Jeg har arbejdet for forskellige organisationer i Burkina Faso i 17 år. Landet og dets folk fangede mig fra første øjeblik.

For 13 år siden stiftede min kone Fadumo og jeg foreningen Nala, uddannelse i stedet for omskæring, for at skabe opmærksomhed i landet mod den udbredte tradition for kvindelig omskæring. Vi har haft stor succes i de senere år. Trods landets stigende politiske ustabilitet har vi kunnet fortsætte vores arbejde uforstyrret.

Medierapporterne om det vestafrikanske land lovede ikke godt, men heldigvis tog vi fejl.

Landet er rimeligt stabilt, og der mærkes en vis optimisme på trods af den vanskelige situation, som landet befinder sig i.

I år var vi i Burkina Faso fra midten til slutningen af februar og fandt ud af, at det stort set ikke havde ændret sig meget. Selvfølgelig blev vi frarådet at rejse til den nordlige del af landet, og det holdt vi fast i. Vi var i stand til at bevæge os frit overalt i og omkring hovedstaden Ouagadougou, hvor der næsten intet politi og militær var.



De projekter, der støttes af Nala, kører fortsat meget succesfuldt, og vi var i stand til at besøge flere projekter, som vi vil forsøge at udvikle yderligere de næste par år. Vi håber meget, at dette urolige land vil finde den rette vej for disse venlige og hårdtarbejdende mennesker. Vi vil fortsætte med vore projekter.

Soroptimisterne: Moving the world to end hunger

Af redaktionen

Bente Lorenzen, Irma Nezirevic og Ida Gormsen fra Soroptimist International Vejle, cykler i august 2024 for femte år i træk Danmark rundt i verdens mindste – men vigtigste – cykelløb: Moving The World på Hjul (MTW på Hjul).

Det sker i uge 34 - 18.-24. august 2024, og man er meget velkommen til at cykle med, og bidrage til indsamlingen. Formålet er nemlig igen at samle penge ind til WFP's skolemadsprogram: Moving The World To End Hunger, og i år deltager 32 danske Soroptimist International klubber.

Der samles ind til Stop Sult Fonden og FN's Fødevareprogramms indsamling til fordel for skolemads og skolegang i Burkina Faso.



I 2023 blev der indsamlet 333.527 kr, og når et skolemåltid koster under 2 kr. kan der blive til dejligt mange måltider.

Se mere på hjemmesiden: www.mtwpaahjul.dk hvor man kan melde sig til, og hvor der fortælles om blandt andet de arrangementer, der finder sted i byerne, der passerer.

Fra Globalnyt

Af redaktionen

Globalnyt 5. april 2024:

Skrevet af Alexandre Hjørht Gernigon

Meget mere end Wagner: Derfor er Rusland populær blandt afrikanske ledere

Rusland i Afrika: Det er ikke blot Wagnersoldater, som gør Rusland populær i Afrika. Flere og flere afrikanske regeringer og befolkninger køber ind på Ruslands verdenssyn og forslag til en ny verdensorden, og det bør Vesten se at få gjort noget ved, siger to eksperter.

Globalnyt 9. juni 2024:

Skrevet af Søren Steensig

Afrikansk land har igen verdens mest oversete flygtningekrise

Traditionen tro udgiver Norwegian Refugee Council igen top-10 listen over de mest oversete flygtningekriser i verden for det forgangne år. I 2023 toppede Burkina Faso den tragiske top-10 for andet år i træk, viser opgørelsen.

Listen udarbejdes på baggrund af, hvor meget medieomtale, finansiering til nødhjælp og politiske initiativer, en krise afføder. De tre parametre sammenholdes med, hvor mange mennesker krisen driver på flugt, både internt i landet og over grænserne.

I Burkina Faso kontrollerer islamistiske terrorgrupper store dele af landets territorium, særligt i nord, på grænsen til Sahara-ørkenen. På trods af to militærkup de seneste år, hvor de nye ledere har lovet at prioritere landets sikkerhed til første prioritet, er det stadig ikke lykkedes. Omkring to millioner mennesker er internt fordrevne i landet, og flere steder gør blokader det umuligt at få nødhjælp frem til lejrene.

Hele top-10'en over mest oversete flygtningekriser i 2023 ser sådan her ud:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Burkina Faso | 6. Honduras |
| 2. Cameroun | 7. Sydsudan |
| 3. Den Demokratiske Republik Congo | 8. Den Centralafrikanske Republik |
| 4. Mali | 9. Tchad |
| 5. Niger | 10. Sudan |

Globalnyt 18. juni 2024:

Skrevet af Lars Engberg-Pedersen og Gerd Kieffer-Døssing

Ministeren vil styrke bånd til Vestafrika – men på hvis præmisser?

DEBAT: Det er uklare signaler, der kommer fra udviklingsministeren, efter hans besøg i Elfenbenskysten og Senegal. Han kalder landene demokratiske, hvilket er en sandhed med modifikationer. Og han taler om partnerskaber, men nævner kun danske prioriteter.

Se artiklerne på Globalnyts hjemmeside globalnyt.dk - søg på Burkina Faso

Nyhedsbrevet er information til medlemmerne mellem udgivelserne af "Burkina Kontakt".
Der kan sendes stof til både nyhedsbrevene og "Burkina Kontakt" til:
Ulrik Falk-Sørensen (ulrik.falks@gmail.com) eller Niels Hougaard (n.hougaard@get2net.dk).