

# Danmarks vigtigste grænse

Offentliggjort den 20. oktober 2011 som blogindlæg  
på [www.u-landsnyt.dk/blog/51/danmarks-vigtigste-graense](http://www.u-landsnyt.dk/blog/51/danmarks-vigtigste-graense)

*Det er meget afgørende, hvor man bor, hvis den enkelte vil have indflydelse på dansk udviklingspolitik.*

Danmarks vigtigste grænse er ikke de 67 km's midterskilning af Slesvig og ej heller de 7.314 km's kystlinje. Det er Valby Bakke.

Jeg har et par gange oplevet at være til møde hos DANIDA, hvor institutionen havde annonceret, at den efterfølgende var "vært ved en let frokost" – og hvor det så viste sig, at måltidet var ekstremt overdådigt og luksuriøst. Der var ikke tale om møder, man kunne få rejseudbetaling til. Ofte er alle velkomne; men det er ikke lige meget, om man skal ofre en mindre herregård. Det er med andre ord muligt for københavnere helt omkostningsfrit at æde sig en pukkel til ved den type møder, uanset om de reelt er interesserede i det emne, der er oppe at vende. For os andre gælder, at der skal stå rigtig meget på spil, før vi kommer.

Hvorfor kan DANIDA og andre, der arrangerer sammenkomster i hovedstaden, ikke forlange penge for serveringen og dermed skaffe ekstra midler, der kunne medvirke til, at fjerntboende engagerede kunne møde op?

I NGO-forum, der skal forestille at være en paraply for en række NGO'er, var der ved seneste årsskifte en egenkapital på 95.227 kr. Hvis man nu forestiller sig, at forummet havde tilbudt rejseudbetaling, så mindre organisationer fra provinsen havde haft reel mulighed for at dukke op på årsmøderne, hvor stor en del af dette beløb ville i så fald have været intakt? Mit gæt vil være mindst fire femtedele; for nogen folkevandring ville det næppe have udløst; men havde muligheden eksisteret, ville der være tale om et dansk NGO-forum, ikke kun et københavnsk. Forummet er ikke en gang parat til at dække rejserne, hvis en provinsbo skulle lade sig vælge til det "stående udvalg" (= bestyrelse) – så her sidder kun københavnere.

Kan bornholmere, fynboer, sønderjyder, vendelboer, århusianere, himmerlændinge m.fl. ikke bare have tillid til, at de rige og mægtige organisationer øst for Valby Bakke ordner politikken, så vi andre føler os dækket ind?

Lad os se på et udsagn fra en ekspert i danske mentaliteter og som i udviklingspolitik må vurderes at være neutral, filmekspert og medarbejder på dagbladet Information, Morten Piil! I bogen "Danske Filminstruktører" fra 2005 skriver han i kapitlet om Emanuel Gregers efter at have opremset de fire af EG's film, han synes bedst om: "De foregår alle i provinsen, hvis lidt tunge atmosfære Gregers har en særlig flair for."

Hvis vi fra provinsen kan bidrage med tyngde, sindighed og eftertænksomhed, herunder i udviklingspolitik, er det så ikke vigtigt, vi kan være med, når de store temaer drøftes og de store afgørelser træffes?

Nå ja, der er jo blogfunktionen på [www.u-landsnyt.dk](http://www.u-landsnyt.dk), hvor man kan komme med indfald og udfald. Men en gang imellem savner jeg altså at se de rige og mægtige i øjnene.