

Dukkerne i Birni-n-Konni

Offentliggjort den 10. maj 2010 som blog på www.u-landsnyt.dk/blog/51/dukkerne-i-birni-n-konni

En oplevelse fra det virkelige liv – på en vestafrikansk rutebilstation.

Birni-n-Konni ligger i Afrika i den tidligere franske koloni Niger, nord for den tidligere engelske koloni Nigeria. Mod vest er der 417 km til Nigers hovedstad Niamey, og kører man i østlig retning, kommer man til Maradi og Zinder, som begge er på størrelse med Århus og er de største byer i Niger efter Niamey. Længere mod øst ligger Maïné Soroa, Diffa og resterne af Tchad-søen.

Mod nord og nordøst fører nogle meget lange veje gennem Sahel-landskabet til byerne Tahoua, Agadez og Arlit og videre igennem Sahara-ørkenen til Algeriet og Libyen. Men den vigtigste af de veje, der fører til og fra Birni-n-Konni, er uden tvivl den korte strækning på 7 km til grænsen til Nigeria.

Det giver sig selv, at Birni-n-Konni er et hektisk trafikknudepunkt, og byen - især dens centrum med bl.a. rutebilstationen - byder på særdeles livlig handel døgnet rundt. De færreste kører bare igennem Birni-n-Konni - langt de fleste skal have gjort indkøb. Tusindvis af mennesker samles på et ganske lille område, og der er mange flere rejsende i menneskehavet, end der er fastboende.

Sælgere og rejsende er nærmest ved at falde over hinanden – en stor del af salget foregår fra bittesmå butikker, som man bærer rundt på, og som i areal ligger tæt på en stor sofabordsplade, der er vendt på højkant.

Der tilbydes et mylder af sæber, shampooer, sandaler, legetøj, slik, billigt velmagende brød osv. osv. – det meste sandsynligvis fremstillet i eller importeret gennem Nigeria.

Man gør holdt på rutebilstationen i en halv time eller mere, når man er med det statslige busselskab på vej fra Niamey til Agadez eller omvendt. Og det samme gælder, hvis man er på vej til eller fra Maradi, Maïné Soroa, Tchad-søen eller noget helt fjerde i østlig retning.

Der skal strækkes ben og drikkes cola, og der skal først og fremmest handles. Efter mange monotone kilometre er de fleste glade for at komme Birni-n-Konni, og de handlende er glade for, at man kommer.

En augustdag for nogle år siden fik jeg øje på et udvalg af dukker, der hang på en af de transportable butikker, og min strube snørede sig sammen. Hver eneste af dukkerne på butikken havde europæisk hudfarve.

Måske kunne det glæde min datter, hvis jeg tog en dukke med hjem til Danmark, men netop *ikke* en med europæisk hudfarve – dem har hun rigeligt af.

Altså spurgte jeg dukkesælgeren, om det var muligt i Birni-n-Konni at købe en dukke, der forestillede en hausapige.

Desværre NEJ – der kunne slet ikke skaffes sorte dukker.

Hausaerne er en af de talrigeste etniske grupper i Afrika, og der er vel over 40 millioner af dem. Størsteparten lever i Nigeria, hvor de udgør omtrent en fjerdedel af befolkningen. I Niger, hvor der i alt bor ca. 12 millioner mennesker, udgør de lidt over halvdelen og dominerer de tættest befolkede dele af landet, i og omkring Birni-n-Konni, Maradi og Zinder.

Byens navn fortæller, at man er kommet til Hausaernes kerneområde, eftersom "birni" er Hausasprogets ord for "by". Men de dukker, Hausaerne sælger på rutebilstationen, de har europæisk hudfarve og europæisk hår, og de har europæisk tøj på.

Det er ikke sandsynligt, at ret mange af dem bliver købt af europæere. Da jeg rejste fra Niamey til Agadez, var der vist omkring 50 passagerer i bussen, og alle var afrikanere, bortset fra en canadisk turist og mig.

Altså køber millioner af afrikanske piger – Hausaer og andre – europæisk udseende dukker, som de krammer, kæler for, klæder af og på, sover med og leger med, alt imens pigerne beundrer dukkens hud og af hele hjertet begræder den skæbne, der afgjorde, at de blev født med en anden farve.

Hvor længe endnu?