

Forfriskende nyskabelse i u-landsoplysningen

Offentliggjort den 1.april 2011 som blog på
www.u-landsnyt.dk/blog/51/forfriskende-nyskabelse-i-u-landsoplysningen

Udviklingsminister Søren Pind har fået massiv kritik fra store dele af det danske u-landskab med ganske korte mellemrum, siden han tiltrådte. Det er modigt af ham at blive på posten, og hans nye friske initiativ vil forhåbentlig nuancere synet på ham.

Der er gået ti år, siden Danida indstillede udgivelsen af de gule bøger med de politisk-økonomiske oversigter, en for hvert programsamarbejdsland. Det gule er siden gået igen ved årsrapporter og mange andre Danida-udgivelser, og der skulle en Søren Pind til, før der blev taget et opgør med den kedelige farve. Gad vide, om ikke de fleste af jer, der læser dette, har glemt alt om de gule oversigter eller måske slet ikke har hørt om dem?

Den nye serie af bøger om partnerlandene, som Danida har lanceret med udgivelsen af ”Tanzania – en kønspolitisk oversigt”, skal have pink omslag og ikke bare samle støv ved Amagers indadvendte kyst. Den nye serie skal ud, hvor almindelige skatteborgere færdes, de, som betaler til, at Udenrigsministeriet eksisterer, og at Danida bedriver et oplysningsarbejde. Den skal stå i supermarkeder og kiosker – og sælges for 29,95 stykket. De gule oversigter var gratis; men når noget er det, signalerer man, at det ikke er noget værd, som Søren Pind så indlysende betoner. Hver bog i serien skal oversættes til de(t) officielle sprog i det pågældende land, og de oversatte udgaver skal have samme illustrationer som de dansksprogede. I partnerlandene forventes udsalgsprisen for hver bog at blive ca. en femtedel af prisen i Danmark.

Søren Pind understreger, at u-landsoplysning skal handle om det, som almindelige jævne mennesker er optaget af. Og de keder sig, når artikler og bøger handler om råvarepriser, toldsatser, kolonipolitik og partipolitik. Men når en bog med pink omslag fortæller om de nære relationer mellem mennesker og må forventes at blive læst af et sekscifret antal danskere, så kunne det jo tænkes, at enkelte af dem kunne føle sig inspireret til videregående studier, så der alligevel er nogen, der tilegner sig en lille smule viden om økonomi og økonomisk politik. Hvis man derimod var fortsat med den hidtidige linje med at holde hjemmeside, bøger og det øvrige oplysningsmateriale i et højtravende sprog med en søvndyssende indpakning og et svært tilgængeligt indhold, så forbliver guldkornene inden for en yderst begrænset kreds af intellektuelle.

Den pink serie skal i løbet af ganske få år omfatte en bog for hvert af den danske stats partnerlande – hver eneste overdådigt illustrerede bog skal rundt om kønsrollemønstre, samlivsformer, bryllupsritualer og seksualmoral i et repræsentativt antal etniske grupper i alle landene, lige som de forskellige religioners betydning skal behandles. De homoseksuelles vilkår i hvert land vil blive berørt, også selv om nogle lande måtte reagere med fornærmelse og påstå, at Danmark blander sig i noget, der ikke kommer Danmark ved. Der må da være enkelte spredte ideer og værdier, Danmark godt kan være bekendt i mødet med den store verden, som Søren Pind fik det sagt ved udgivelsesreceptionen.

Det forlyder, at næste bog i serien vil være klar om et par måneder og hedde ”Bangladesh – en kønspolitisk oversigt”.