

# Fredelig rimer på kedelig

Offentliggjort den 23. januar 2012 som blog på  
[www.u-landsnyt.dk/blog/51/fredelig-rimer-p-kedelig](http://www.u-landsnyt.dk/blog/51/fredelig-rimer-p-kedelig)

*Det er helt tydeligt en dårlig ide for et land at leve i fred med sig selv og naboerne, hvis det vil være i Danidas varme.*

I artiklen <http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/16-01-12/danmark-lukker-ned-i-fattige-lande-i-afrika-og-bne> citeres fra en pressemeddelelse fra udenrigsministeriet mandag: ”danske ambassader i Benin og Zambia lukkes i 2014. Lukningerne er en konsekvens af, at der i starten af 2011 (under VK-regeringen, red.) blev truffet beslutning om at udfase bistanden i de to lande i løbet af perioden 2011-2013”.

Kan udenrigsministeriet, herunder udenrigsminister Villy Søvndal, ikke præs(en)tere andre begrundelser, igen jævnfør linket fra for få linjer siden, for at udfase de to lande, end at det blev besluttet under den forrige regering? Er det den nuværende regerings opgave at være forpligtet på den forriges gøren og laden?

På bekostning af Zambia og Benin skal der åbnes et repræsentations- og programkontor i Libyen.

Har vi ikke fået en udviklingsminister, Christian Friis Bach, fra et parti, Det Radikale Venstre, der er grundlagt ikke mindst på ideer om pacifisme og antimilitarisme? Hvordan kan han belønne et stinkende velhavende land, der lige har været i borgerkrig og straffe det absolut fredeligste af alle afrikanske lande, altså Benin, som tilmed passer ganske glimrende ind i ministerens ideer om budgetstøtte, jf [www.u-landsnyt.dk/blog/51/her-er-dit-land?](http://www.u-landsnyt.dk/blog/51/her-er-dit-land?)

Man kan også tage udgangspunkt i førortalte artikels udtryk, "demokratisk fyrtårn". Præsidenterne og de øvrige demokratisk valgte går faktisk af, når deres mandater udløber, hvilket man ikke altid kan regne med og da slet ikke i Vestafrika; men det er altså ikke fascinerende nok for den relativt nye danske regering.

Her gik man og troede, at den nye regering var mindst lige så demokratiorienteret og markant mere fattigdomsorienteret end den forrige – ingen af delene er tilsyneladende tilfældet.

Derimod sender det danske udenrigsministerium et absurd signal, der meget nemt kan tolkes derhen, at en rask borgerkrig måske kunne gøre Benin mere interessant som samarbejdsland. Men det vil være noget helt nyt i Benins historie siden selvstændigheden at føre krig – så skal de gribe en del år tilbage i tiden, f. eks. til den epoke, da byen Ouidah var historiens største slaveudskibningshavn.

Det uhyggelige moderne perspektiv er, at en dansk tilbagetrækning fra Benin risikerer at overlade beninerne til de kræfter, der arbejder på at gøre landet til korridor for narkotikasmugling via Sahel- og Maghreb-landene til Europa, for ikke at tale om hvidvaskning af sorte penge fra Nigeria, hvor Danida gennem programmer for god regeringsførelse har været med til at modvirke disse kræfter.