

Til kamp mod pænheden

Offentliggjort den 16. august 2011 som blog på www.u-landsnyt.dk:
www.u-landsnyt.dk/blog/51/til-kamp-mod-paenheden

Blogindlæggene og kommentarerne på www.u-landsnyt.dk har givet den danske udviklingsdebat et løft; men deltagerfeltet er begrænset, og vi mangler de dramatiske konfrontationer, der for alvor sætter sindene i kog.

I fødselsdagsomtalen af Morten Nielsen, som især er kendt fra solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt, skriver Peter Kenworthy den 12. august i afsnittet for mærkedage, at Morten mener, "at hovedparten af de store danske NGO'er ikke tør have en politisk dagsorden, der rækker ud over almindeligheder,"

Videre hedder det: "De fleste små NGO'er er meget pæne og vil på ingen måde sætte en dagsorden. Det er trist."

Det kunne være interessant, hvis Morten Nielsen kunne fatte pennen og konkretisere i blogindlæg her på sitet, hvad hver enkelt af de store NGO'er fejler, og hvad der egentlig skal til for at passere grænsen mellem almindeligheder og dagsordensættende originalitet.

Der skrives en del sagligt velfunderede blogindlæg og kommentarer, og der er lidt mere liv i den danske udviklingsdebat, end før www.u-landsnyt.dk lancerede bloggenheden. Men der er en klar overrepræsentation blandt skribenterne af journalister samt pensionerede Danida-folk, der nyder at trække vejret frit efter at være bundet på mund og hånd i årtier. Af de store NGO'er kan til nød Ibis og BØRNEfonden være deres blogindsats bekendt, og fra de små hører man næsten intet. Eftersom der er 267 medlemmer af Projekttrådgivningen, må der formodes at være over 300 små og mellemstore NGO'er i alt. Hvor er disse over 300 henne i udviklingsdebatten, på www.u-landsnyt.dk og andre steder?

Morten Nielsen har et par pointer, og vi trænger til at få dem uddybet.

Der er langt igen, til vi når det niveau, udviklingsdebatten havde for tyve år siden, da Kristeligt Dagblad med to ugers mellemrum udkom med et u-landstillæg. Dengang kom der skarpt formulerede indlæg, så man godt kunne gå ud fra, at der ville komme et eller flere svar i det følgende nummer. Således kunne en debat nogle gange køre over 3-5 numre af tillægget.

I dag er der i modsætning til dengang for meget videnskab og for lidt lidenskab i diskussionerne.

De møder, jeg husker bedst og har lært mest af, har været dem, hvor alle sanser sitrede hos alle tilstedeværende, og hvor dramatikken mindede om et stykke af Strindberg. De møder, hvor man klapper hinanden på ryggen, og det hele er enstemmigt, glemmer jeg hurtigt.

Præcis på samme måde har jeg det med det skriftlige.

Kom nu ud af busken, Morten Nielsen og alle andre, der sidder og brænder inde med frustrationer, kritik og ideer, der trænger til at blive udstillet og besvaret! Vær ikke så bange for at fornærme nogen! Chancen for, at dem, man kritiserer, bliver klogere, er næsten altid mange gange større end risikoen for, at de får psykiske sammenbrud!

Undertegnede og andre regelmæssigt skrivende på www.u-landsnyt.dk tager ingen skade af at lade vores næste guldkorn hvile en måned ekstra, hvis der til gengæld kan gives plads til fornyende og provokerende udsagn fra nye og gammelkendte aktivister og andre udviklingsengagerede, der tør tage et opgør med pænheden.